

Die fiets is zo gek nog niet!

Column 26 april 2022, Menno Aman, raadslid ChristenUnie-SGP

U kunt zich vast nog wel de opvallende fietsen van de ChristenUnie-SGP herinneren. De kleurstelling maakte dat je er niet om heen kon. We hebben er wat afgefietst. Samen met het campagne team streefden we naar zoveel mogelijk zetels in de raad. Als het dan een feit is dat je ook in de raad bent gekozen, dan realiseer je je dat de tijden zullen veranderen. Veel komt er op je af.

Maar je doet het niet voor niets. De democratie is iets waar we zuinig op moeten zijn. Ook in Nijkerk! Als dan de vraag naar je toekomst om hier concreet aan bij te dragen, dan voel je de verantwoordelijkheid en pak je dat aan. Wat betekenen voor de naaste om je heen, is wat ik vanuit mijn christelijke levensovertuiging van grote waarde acht. Daar wil ik mij ook nu voor inzetten.

Maatschappelijke betrokkenheid wordt gevraagd door in het om te zien naar de kwetsbaren in onze samenleving, naar hen die op afstand staan van de arbeidsmarkt. Ieder mens mag er zijn.

Daarnaast liggen er grote vraagstukken op gebied van de woningnood en de energietransitie. Vraagstukken die we moeten oppakken en niet voor ons uit mogen schuiven, want daar is niemand bij gebaat. We moeten ook oog hebben voor de generaties na ons.

Het is voor ieder raadslid een uitdaging om hier concreet wat voor te betekenen. En dat geldt ook voor mij. Daar heb ik uw mening bij nodig. Even terug naar die fiets....ik fiets graag. Of het nu op de campagnefiets, mijn stadsfiets, mijn racefiets of de pedelec is. Mocht u mij eens tegenkomen en mij van adviezen willen voorzien? Laat het me weten! Maar daarvoor hoef ik ook weer niet op een fiets te zitten...

