

## Kijk eens om je heen

Column 18 mei 2022, Marja Willems, raadslid VVD

We zijn er voor elkaar en als je om je heen kijkt dan zie je meer dan je soms beseft. Je kunt dan bedenken dat het met jou zo slecht niet gaat maar je kunt je ook bedenken dat je kunt delen. Respect, aandacht en liefde kosten niets en zijn altijd en overal aanwezig.

Aandacht, respect en liefde zou vanzelfsprekend moeten zijn maar dat is het niet altijd. We zijn niet allemaal hetzelfde, we denken niet allemaal hetzelfde maar we leven wel samen in de gemeente Nijkerk. Wanneer je belangstelling toont voor iemand, ontdek je overeenkomsten. Als mens zijn we vooral op zoek naar overeenkomsten om te kunnen spiegelen. En als je heel goed luistert naar iemand dan komt er altijd een moment dat dicht bij jou komt.

De reden dat ik deze column schrijf is omdat onze gemeenschap door de omstandigheden in de wereld om ons heen, meer met diversiteit te maken krijgt en ook in meerdere vormen. Hoe we daarmee omgaan is dan de volgende vraag. Wanneer je een mening vormt, gevormd door je persoonlijke angsten, ga dan het gesprek aan. Het zal je blik verruimen en anders laten denken. Dan hoor je en voel je dat het leven niet alleen is zoals jij het ervaart.

Wanneer we gezamenlijk willen bouwen aan een (betere) toekomst voor ons allemaal dan zullen we moeten beginnen met het openstaan voor de mensen dichtbij om ons heen zodat we dichterbij elkaar komen. Het zal je niets kosten en geestelijk verrijken.

